

Görans Spaning: En Olympiad utan åskådare!

(2021-08-26/Göran Edman)

Vilken befängd, ja rent av omöjlig, tanke bara för något år sedan!

Men vilken tur för oss andra att det var just japaner som fick den delikata uppgiften att förvandla omöjligt till möjligt! För att lyckas med projektet skulle det nämligen komma att krävas såväl envishet, uthållighet som divergent och annorlunda asiatiskt tänkande. Alla dessa karaktärsdrag som tillhör japanernas bästa grenar. Nu kunde man till fullo utnyttja sina starkaste och mest effektiva verktyg, nämligen mängder av solidariska, engagerade och glada japaner för vilka mängd av nedlagd tid är ett mål i sig!

""Japaner, japaner, från sig vilt slående japaner... japaner som hoppar, japaner som fläker sig, japaner som gör allt för att rädda segern åt Nippon..."

Sven Jerrings historiska referat har sin giltighet även utanför fotbollsarenan.



Under den olympiska sommar 2021 besökte min i Tokyo arbetande son, tillsammans med sina två söner på 9 och 14 år, Sverige. Efter att ha njutit av den svenska sommaren var det dags att en vecka innan olympiadens invigning återvända hem till Tokyo. Hemfärden förberedes i detalj. Nödvändiga tester genomfördes och mängder av japanska intyg fylldes i. Vid ankomsten till Tokyos nygamla flygplats Haneda påbörjades omedelbart inslussningen till den japanska verkligheten. Rader av kontrollanter bistod likt personliga assistenter den hemvändande familjen. Nya tester, stämplor på dokument, utfrågningar om var, när och hur och därefter nya genomgångar av vad som just klarats av.

Tiden betydde ingenting när protokoll skulle följas i Japan.

Efter ett par timmar närmade sig familjen utgången av terminalen. En minibuss tog snabbt och elegant dem till ett närbeläget hotell där de följande tre dagarna skulle spenderas inlåsta i ett hotellrum. Måltider levererades till rummet. Och allt detta på den japanska statens bekostnad. Efter tre evighetsdagar och nya tester öppnades dörren till friheten-på glänt. På film såg vi sonen och barnbarnen tyst vandra längs tomma hotellkorridorer. I täten en kontrollant och i kön ytterligare en kontrollant. Det påminde lite om en fängelsevandring mot friheten -eller kanske mot något mycket värre-.

Så svängde ekipaget runt korridorhörnan och där vid ett litet utcheckningsbord stod tre glada japanskor iförda plasthandskar och munskydd. Man höll upp en hemmagjord skylt med en text på svenska. Där stod det handskrivet och textat:



 Självbehärskningstid 
Stanna hemma
Tack för ett hårda arbete!!

Helt enkelt Japan i ett nötskal. Var annars skulle man anstränga sig så för att göra ett litet plakat med svensk text bara för en familj- som dessutom talade japanska.

SJÄLVBEHÄRSKNINGSTID

STANNA HEMMA

TACK FÖR ERT HÅRDA ARBETE!!!

Mitt i en kaskad av byråkrati, stelbenthet och förändringsovilja skymtar i Japan ofta dessa små, djupt mänskliga beteenden fram. Beteenden som får oss utlänningar att beundra, rent av älska landet.

Otaliga är pusselbitarna som bildar det japanska samhällspusslet! Bitar med en liten unik härlig japansk twist. Pusslet blir faktiskt aldrig färdigt och Japan fortsätter att imponera, irritera och charmera. Tänk bara på Toyotas val av slogan inför de olympiska och paralympiska tävlingarna. På mängder av de svarta taxibilar som ilar runt i Tokyo står det med stora bokstäver: **START YOUR IMPOSSIBLE!**

Så typiskt japanskt formulerat! Kanske ologiskt, oklart men ändå tydligt, med andra ord lite genialiskt och mycket typiskt japanskt.

Smaka på det några gånger: **START YOUR IMPOSSIBLE!** Ja, varför inte!