

Favoriter och Dödens grupp

Medan vi i Sverige älskar en otippad segrare hejar man i Japan på favoriten! Vi hyllar Bragden, det oväntade, det ingen kunde kräva eller ens hoppas på. I Japan däremot föredrar man det förväntade som inte upprör, hotar eller ställer till det. Ordning och reda är livets rättesnöre. Hur skulle det japanska samhället annars fungera. För ett land med en yta och topografi liknande Norge och en befolkning motsvarande 40% av USAs måste allt, för att landet skall fungera, ske enligt bestämda regler. Nej, i Japan undanber man sig överraskningar. Fast ibland infinner dessa sig ändå. Som i sportens värld där favoritskap inte alltid blir verklighet.

Som i fotbolls VM 2002, gemensamt arrangerat av Japan och Sydkorea. Sverige hade tillsammans med stora fotbollsnationer som Argentina, England och Nigeria hamnat i vad som kallades för "Dödens Grupp". Efter oavgjort mot England och seger mot Nigeria återstod den allt avgörande sista matchen mot Argentina. Ett Argentina som av många var tippat som segrare i hela mästerskapet. Iklädd svenska gula tröjmunderingar och tillhörande ansiktsmålning begav sig mina tre söner och jag upp till staden Sendai där den avgörande matchen gick av stapeln.

Väl inne på arenan sällade vi oss till den minimala "gula vägg" som bestod av några hundra svenska fans. Runt omkring oss böljade det av drygt 50 000 blå-vita argentinska flaggor. Argentina var favoriter och i god japansk anda så hejade man på favoriterna. Livet blir lite enklare när det är förutsägbart. Överraskningar och oväntade segrare ställer bara till det. Argentina måste vinna för att gå vidare! Det blev tyst i arenan när Anders Svensson skruvade in 1-0 till Sverige på en frispark. Nu pressade Argentina för kvittering-vilken också kom på en straffretur i slutet av matchen. Matchen ville aldrig ta slut för de svenska fansen! Så blåste domaren slutligen av matchen och Sverige stod genom 1-1 som segrare i Dödens Grupp!

Något förvånande jublades det nu på alla läktare åt det oväntade resultatet! En ny sanning hade infunnit sig och accepterades av entusiastiska fotbollsfans. Sverige var-där och då- helt enkelt en bättre fotbollsnation är Argentina.

Samma japanska anda som föredrar och försvarar den rådande ordningen anpassar sig med en kanske oväntad snabbhet och styrka till nya sanningar när de väl är accepterade. Nu är OS i Tokyo 2020 uppskjutet och Corona epidemin är den nya sanningen

Mars 2020

Göran Edman